

Love is

being there for someone
when they need you the most

sharing the good times
as well as the bad times

growing older together
and finally, letting go

Wij hebben heel veel van je geleerd,
behalve hoe we jou moeten missen.



Nu ik verlost ben van alle pijn
kan ik zweven op de wind
om van boven over mijn dierbaren te waken
Het is goed zo!

*Now I can fly
like an eagle in the sky*

Een liefdevolle herinnering aan

Anton Manders

14 augustus 1955

1 september 2017

Voor al het medeleven en de belangstelling
willen wij je oprecht bedanken

José, Raymon, Gwen, Caroline en Haley



Beste mensen,

Geniet van het leven
geniet van elkaar
pluk de dag
't is voorbij voordat je het weet
LEEF!!!

Tot ziens

Anton